

**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ**

Αριθμ. Πρωτ. 101

Άγιον Πάσχα 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2η

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ**

**Πρός
Τόν Ίερό Κλήρο, τίς Μοναστικές Αδελφότητες
καί τόν εὐσεβή Λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως.**

«Πάσχα τό τερπνόν, Πάσχα Κυρίου Πάσχα», ἀνέτειλε καί
πάλιν, ἀγαπητά μου Πνευματικά Παιδιά!

Κί' ἐμεῖς, μέ φαιδρές τίς λαμπάδες, πανηγυρίζουμε τήν
λαμπρή καί ἐπιφανῆ ἡμέρα τοῦ Λυτρωτοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ
Ὅποῖος, διά τοῦ ζωηφόρου θανάτου Του, ἐλάτησε τόν θάνατο καί
ἀπάλλαξε σύσσωμο τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τόν φόβο καί τήν
δουλεία τοῦ θανάτου.

Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, στήν ὁποία ἀνήκουμε, διαφυλάσσει
τήν παλαιοχριστιανική παράδοση καί ὡς τήν μεγαλύτερή Της
ἐορτή καί πανήγυρη τῶν πανηγύρεων ἔχει τήν Ἀνάσταση. Κάθε
Κυριακή εἶναι Ἀνάσταση! Κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι Ἀνάσταση!
Καί ἀσφαλῶς, ἂν εἶμαστε πιστοί, κάθε μέρα μπορούμε νά ἔχουμε
καί νά γιορτάζουμε Πάσχα! Τό κορύφωμα ὁμως εἶναι τό Πάσχα!

Μάλιστα ἡ γιορτή αὐτή ἔχει ιδιαίτερα συνδεθεῖ μέ τήν
ιστορική πορεία ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων. Οἱ ὑπόδουλοι πρόγονοί μας
γιόρταζαν τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ἀναπτερονόταν μ' αὐτόν
τόν τρόπο ἢ ἐλπίδα καί τῆς δικῆς τους ἀναστάσεως. Τό ὀκτώηχι τῆς

Ἐκκλησίας ἦταν τότε τὸ ἀναγνωστικὸ τῆς ὑπόδουλης νεολαίας, πού ὅμως ἦταν ψυχικὰ ἐλεύθερη, γιατί ἐμπνεόταν ἀπὸ τὸ φαιδρὸ τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα! Οἱ χιλιάδες τῶν νεομαρτύρων πέθαιναν στὰ μαρτύρια ψάλλοντες τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη»!

Ἴσως, καί γι' αὐτὸν τὸν λόγο, οἱ ὀρθόδοξοι Ἕλληνες γιορτάζουμε μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα αὐτὴ τὴν ὄντως λαμπρὴ ἡμέρα!

Ὡστόσο, ἀπὸ πολλοὺς πολεμεῖται τὸ ἀνήκουστο αὐτὸ θαῦμα τῆς συντριβῆς τοῦ θανάτου, γιατί εἶναι καί τὸ κατ' ἐξοχὴν ἀποδεικτικὸ τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ. Τὰ τελευταῖα μάλιστα χρόνια, παραμονές τοῦ Πάσχα, ὅλο καί μᾶς παρουσιάζουν θεωρίες καί δῆθεν ἀνακαλύψεις, πού σκοπὸ ἔχουν τὸν κλωνισμό τῆς Πίστεως. Τάχα δὲν πέθανε στὸ σταυρὸ ὁ Χριστὸς ἢ ἔκλεψαν τὸ σῶμα Του οἱ μαθητές ἢ βρέθηκε ἡ λίθινη λειψανοθήκη πού περιεῖχε τὰ ὀστᾶ Του καί ἄλλα.

Ὅμως, δυστυχῶς, γιὰ τοὺς κατασκευαστές αὐτῶν τῶν μύθων, κανένα ἄλλο ἱστορικὸ γεγονὸς δὲν ἔχει τόσες καί τέτοιες ἀποδείξεις γιὰ τὴν ἀλήθειά του, ὅσες ἔχει τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως.

Ἀλήθεια, ποιὸς καί γιατί νὰ κλέπει ἓνα νεκρὸ καί ἐνταφιασμένον σῶμα, ὅταν μάλιστα τοῦτο ἐφρουρεῖτο ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν; Οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι μάλιστα ἦσαν κεκρυμμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων (Ἰωάν. 7, 13);

Τί ἦταν, ὅμως, ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο στὴν συνέχεια ἄλλαξε τὴν ἐξουθενωμένη ψυχοσωματικὴ κατάσταση τῶν δειλῶν μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι προηγουμένως ἐγκατέλειψαν τὸ Χριστὸ καί Τὸν ἀρνήθηκαν, ὅπως λόγου χάριν ὁ Πέτρος καί μάλιστα μὲ ὄρκο; Τί ἦταν αὐτό, πού τοὺς ἐνέπνευσε δύναμη καί προθυμία νὰ δράσουν σὲ ὅλο τὸν κόσμον, μὲ ἀπερίγραπτους κόπους καί ἀναρίθμητους κινδύνους, νὰ κηρύξουν Χριστὸν Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα; Τί ἦταν ἐκεῖνο, πού τοὺς ἔκαμε νὰ πεθάνουν μὲ μεγάλα καί ὀδυνηρὰ μαρτύρια γιὰ τὸ Χριστό; Ἐνα ψέμα; Ἀλήθεια, πεθαίνει κανεὶς γιὰ ἓνα ψέμα; Ἐδῶ δὲν εἶναι πάντοτε πρόθυμοι οἱ ἄνθρωποι νὰ θυσιαστοῦν γιὰ τὴν ἀλήθεια καί ἐκεῖνοι θά πέθαιναν γιὰ τὰ ψέματα;

Ἡ Ἀνάσταση καί ὁ ἴδιος ὁ Ἀναστάς ἦταν ἡ μεταμόρφωσή τους! Τὸν εἶδαν, ὅπως, κατ' ἐπανάληψιν, Τὸν εἶδαν καί πολλοὶ ἄλλοι ἄνθρωποι, Τὸν ψηλάφισαν καί Τὸν πίστευσαν, «ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις» (Πράξ. 1, 3)!

Στήν Ανάσταση θεμελιώθηκε ἡ πίστη μας, τό εὐαγγέλιο, τό βάπτισμά μας, ἡ Ἐκκλησία μας, τό κήρυγμά μας καί ἡ ζωή μας.

Ἡ Ἁγία Τράπεζα, ὡς ὁ ζωοδόχος Τάφος τοῦ Κυρίου μας, εἶναι ἡ πηγὴ καί τῆς δικῆς μας ζωῆς καί ἀναστάσεως. Γύρω της, μείνετε ὅλοι, σᾶς παρακαλῶ, νά εὐφρανθοῦμε μέ τόν Κύριό μας καί εὐεργέτη μας τούτη τήν ἅγια νύχτα. Κανείς μή φύγει πεινασμένος ἀπό τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου μας, πού ζωοποιεῖ τοὺς γηγενεῖς!

Αὐτή ἡ ἅγια Τράπεζα, ἄς γίνει ἡ ἀφετηρία τῆς καινούργιας, τῆς ἀναστημένης μας καθημερινῆς ζωῆς!

Ἄς περιπατήσουμε, «ἐν καινότητι ζωῆς» (Ρωμ. 6, 4), γιατί τό Πάσχα τό καινόν, θέλει καινοὺς, (μέ ἄλφα γιώτα), καινούριους ἀνθρώπους! Προσέξτε ὁμως, γιατί ὁ διάβολος θέλει ἄλλου εἶδους κενοὺς ἀνθρώπους, (μέ ἔψιλον), πού σημαίνει ἄδειους καί κούφιους.

Παιδιά μου ἀγαπημένα, **ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!**

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Γεώργιος Ἐ' Μεγαλοπόλεως Νικηφόρος

† ὁ Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως **ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ**

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρός τοὺς Ἐφημερίους): Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος, ἡ ὁποία ἔχει χρονικὴ διάρκεια 6 λεπτῶν, νά ἀναγνωσθεῖ, ἀργά καί καθαρά, κατὰ τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως, μετὰ τό Εὐαγγέλιο καί πρὶν ψάλετε τό «Χριστός Ἀνέστη». Ἀσφαλῶς θά ὑπολογίσετε τό χρόνο, ὥστε, ὅπου τελεσθεῖ ἡ ἀκολουθία στήν ὥρα της, νά ψάλετε στίς 12 ἀκριβῶς τό «Χριστός Ἀνέστη».

Ἐσωτερικὴ Διανομὴ
Ἀρχεῖον Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου